

Van: Peter Bravenboer [mailto:pete@caiw.nl]
Verzonden: zaterdag 6 februari 2010 19:44
Aan: info@nicovoskamp.com
Onderwerp: Ikea (2)

Met mijn Birkenstock teenslippers loop ik de trap af. Het is zondagmorgen. Door de Birkenstock slippers zijn mijn jubeltenen goed zichtbaar. Normaal draag ik geitenwollen sokken in een soort van Jezus sandalen. Deze keer niet.

Nee, ik had Birkenstocks aan. Okee, ik had ook Uggs kunnen kiezen, die stonden er naast. Maar die zijn nóg gruwelijker.

Na de koffie werd ik gedwongen om mee te gaan naar DE Ikea. De A4 gaat over naar de A13. We naderen DE Ikea. "Wat zie ik nu op die matrix borden??" A13 afgesloten wegens file richting Ikea.....

Ik begrijp niet dat mensen voor hun plezier naar die vierkante blauwe blokkendoos gaan. Hutje aan mutje lopen slenteren om allerhande zooi in te laden. Totaal nutteloos in de meeste gevallen.

Maar ik ging mee. De Birkenstocks liepen toch niet zo lekker als in de brochure beschreven was. Ik had pijn aan mijn jubeltenen! Had ik nou de Uggs maar aan mijn voeten getrokken. Die hebben zo'n mooi bontkraagje. Oeps, bontkraagje.... De Uggs hebben in elk geval wel een heel goed voetbedje, not J

Birkenstocks had ik aan.

Met dezelfde Birkenstocks liep ik weg, richting auto. Met een kar vol handel die dezelfde dag nog in elkaar gezet zou moeten worden. Damn, dat heb ik weer met mijn Birkenstocks...

Hahaha, maakt niet uit: ik lees net dat ik de quiz heb gewonnen; een halve krat Grolsch. Ik hou van Billy!

Ciao,

P@B