

Van: Peter Bravenboer [mailto:pete@caiw.nl]
Verzonden: woensdag 3 februari 2010 2:12
Aan: info@nicovoskamp.com
Onderwerp: Ikea

Ikea..... breek me alstublieft de bek niet open.....

Toevallig vanmiddag bij dochterlief aan de slag geweest om haar nieuwe huisje te vervolmaken. Allemaal zoi van Ikea moest ik in elkaar knutselen.

Een lamellen rails bijvoorbeeld.

Uit de verpakking van de rails kwamen vier (4!) blaadjes rollen. "Waarom zoveel blaadjes voor hetgeen er in de verpakking zit??!!" Al snel zag ik door de bomen het bos niet meer. Na een uur zoeken, droog in elkaar zetten zag ik eindelijk hoe het werkte. En dan nog bewerkstelligen. Menig zweetdruppel later (nee, geen Zweedse druppels) hing het ding.

Toen moest er nog een badkamermeubel en klerenkast gedaan worden.....

Op de één of andere manier heb ik altijd wat met die Ikea bende. Het bezorgt mij alleen maar stress en hoofdpijn. Die stress begint al als ik in die zaak loop. Een drukte van jewelste, ze lopen altijd voor je p*ten: als je links wil passeren gaan zij ook precies die kant op. Beslis je rechts te passeren dan maken zij ook die move. GA AAN DE KANT, IK WIL HIER WEGGGG!

Om een lang verhaal kort te houden: heel goed dat jij het Ikea project tot een goed eind hebt gebracht. Jouw Billy boekenkast staat....

Cheers,
Pete